

Natuurmystiek

Je zult de muziek van Raine Hamilton vergeefs zoeken in de bakken van je platenwinkel. Zelfs de Europese webwinkels geven bij het intypen van haar naam geen resultaat. Het toont hoe onbekend de Canadese singer-songwriter is. Onterecht!

Haar nieuwste album *Brave Land* verdient alle aandacht. De streamingdienst biedt uitkomst. En op de site van Hamilton zelf is veel achtergrondinformatie te vinden, bijvoorbeeld dat haar album een rode draad bevat: bergen. Die bergen hebben vooral een spirituele betekenis. Ze staan voor 'wijsheid en de verbinding met het bovenaardse', zoals ze zelf schrijft.

Het eerste nummer 'Love Comes To Me' zet meteen de toon: 'I thank you by my Maker's hand', zingt ze. En de dankbaarheid om het bestaan zal ook in het vervolg terugkomen, zoals in 'Mountain Henge', een lied over een henge, een aardwerk met ceremoniële paden (denk aan Stonehenge). 'Ik versterk mijn dankbaarheid jegens jou / om jouw gave van dit leven'. De natuurmystiek is dan niet ver.

Toch is dit niet het zoveelste newage-plaatje. In 'Dominae Sanctae' bezingt Hamilton de voorvrouwen in haar familie. In het Latijn, omdat 'ik uit een lange traditie kom van vrouwen die hebben gebeden in het Latijn'. Het klinkt dan ook als een kerkelijk lied.

De natuurmystiek van Hamilton heeft raakvlakken met die van de Native Americans. Dat blijkt onder andere uit 'It Matters', een protestlied over het racistisch gedrag van de Canadese politie tegen de van oorsprong inheemse Gramma Shingone. Je vindt een gesprek van Hamilton met haar op YouTube.

Raine Hamilton beschikt over een kristalheldere stem (beluister 'Over The Mountain') en weet de weg op gitaar en viool. Ze laat zich begeleiden door louter snaarinstrumenten waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de cello. Dat maakt alle liedjes zacht zonder dat het gaat vervelen. Integendeel, de verrassende

melodielijnen hielden me een fiks aantal luisterbeurten aan de speakers gekluisterd.

Bergen zijn in de Bijbel plekken van spirituele topervaringen. Denk aan de Horeb, de berg van de verheerlijking, of Psalm 121: ik sla mijn ogen op naar de bergen. Dit album heeft daar raakvlakken mee. Ik zal Hamilton niet claimen voor het christelijk geloof maar de Bijbel kent genoeg natuurmystiek om de verwantschap te zien. Maar behalve dat is het vooral een mooi en origineel album.